



Scheidsrechters VC Nazareth-Eke

Scheidsrechters: vrijwilligers die uw respect en waardering verdienen!



BEDANKT



- 1. DE SCHEIDSRECHTER IS ONZE GAST**
Hij of zij maakt het voor ons en onze tegenstander mogelijk om een wedstrijd te spelen.
- 2. ONTVANG DE SCHEIDSRECHTER GASTVRIJ**
Wanneer een scheidsrechter of beoordelaar zich meldt, biedt de afgevaardigde hem een drankje aan en wordt de kleedkamer aangewezen.
- 3. BIEDT DE SCHEIDSRECHTER EEN CONSUMPTIE AAN**
De afgevaardigde informeert voor de wedstrijd wat de scheidsrechter in de rust wil drinken en zorgt er voor dat hij/zij dit krijgt. Ook na de wedstrijd wordt de scheidsrechter een consumptie aangeboden.
- 4. RESPECTEER DE SCHEIDSRECHTER**
Iedereen gedraagt zich fatsoenlijk en respectvol richting de arbitrage.
- 5. BEDANK DE SCHEIDSRECHTER**
Van alle spelers, coaches en teambegeleiders van VC Nazareth-Eke mag worden verwacht dat zij de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters na afloop bedanken voor de begeleiding van de wedstrijd.
- 6. WEES AANSPREEKBAAR**
We spreken elkaar op een correcte manier aan over bovenstaande punten en laten ons erop aanspreken.



Scheidsrechters VC Nazareth-Eke

Beste ouders en spelers

Allereerst danken wij jullie voor het vertrouwen in de jeugdopleiding van VC Nazareth-Eke. We wensen jullie een aangenaam en sportief nieuw seizoen toe. Om dit alles een beetje in goede banen te leiden, overlopen we graag een aantal afspraken binnen onze jeugdopleiding. Gelieve hier ten allen tijde rekening mee te houden.

De scheidsrechter is de baas in het veld en moet in een 'split second' bepalen welke beslissing hij of zij neemt. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar ook scheidsrechters zijn meestal vrijwilligers die op hun manier proberen ook plezier te beleven aan het voetbal en naar eer en geweten hun best doen om een wedstrijd in goede banen te leiden.

Desondanks kan het zijn dat voetballers, jong en oud, soms in het heetst van de strijd hier anders tegenaan kijken. Onthoud dat wij een amateurclub zijn die als eerste prioriteit heeft om voetbal te bieden voor jong en oud waarbij plezier voorop staat. Natuurlijk is winnen belangrijk maar niet ten koste van plezier en respect.

Alle ouders en belangstellenden verwelkomen wij graag op ons sportcomplex als enthousiaste supporters. Vanzelfsprekend geldt ook voor hen dat **'onze normen en waarden'** gerespecteerd dienen te worden.

Commentaar op de leiding, wordt bij ons niet geaccepteerd!

Commentaar en negatieve uitingen bederven de sfeer en dragen op geen enkele wijze bij aan een sportieve en plezierige wedstrijd. Spelers en spelertjes hebben er last van!

Sportieve groeten

Jeugdwerking VC Nazareth-Eke